

8-10 jaar



Gesprek: Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Lijkt het de kinderen fijn om dat te doen? Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om voor een groep kinderen te zorgen? Of voor een land?



Spel: Kom terug op het verhaal uit het kindermoment of lees het nu als dat nog niet gebeurd is. Vraag aan de kinderen: hoe zou de sollicitatie van een goede herder verlopen? De kinderen spelen het uit.



Creatief: Bedenk samen een verhaal over een goede herder. Maak er een beeldverhaal van: ieder kind tekent 1 scène uit het verhaal.

11-12 jaar



Gesprek: Jezus is de goede herder. Kennen de kinderen nog meer 'goede herders': mensen die voor anderen zorgen? Kan iedereen een goede herder zijn?



Creatief: Lees samen psalm 23 uit de *Bijbel in gewone taal*. De kinderen maken een kunstwerk bij deze tekst, bijvoorbeeld met waterverf op grote vellen karton.

Vertelling 8–12 jaar

Wie is Jezus?

Jezus heeft een blinde man beter gemaakt. Hij kon niets zien, al vanaf zijn geboorte en nu ziet hij ineens alles. 'Jezus moet wel de zoon van God zijn', zeggen veel mensen. Maar anderen zeggen: 'De Zoon van God? Hij heeft die man anders wel beter gemaakt op een sabbat, een rustdag. Dat zou de Zoon van God nooit doen!'

Jezus hoort de mensen praten. Dan vertelt hij:

'Wil je weten wie ik ben? Denk dan aan een herder.

Een goede herder, die voor zijn schapen zorgt. Hij kent zijn schapen en zijn schapen kennen hem. Hij brengt ze naar groene weiden, waar voldoende eten is. Hij beschermt ze tegen gevaar: als er een wild dier komt, verjaagt hij dat dier met zijn stok.

Zo ben ik ook. Ik zorg voor mensen. Ik ken ze, ik wijs de weg naar het goede leven. Als er gevaar dreigt, laat ik ze niet in de steek.'

Jezus kijkt de kring rond. 'Er zijn ook andere herders', vertelt hij dan.

'Die doen het niet voor de schapen, maar voor het geld. Ze laten zich inhuren.

Baantjesjagers zijn het. Zij weten nauwelijks wie hun schapen zijn, ze zorgen niet goed voor ze. Als er gevaar dreigt, denken ze alleen aan zichzelf. Dan vluchten ze weg, zo gauw ze kunnen.'

Even kijkt Jezus opzij, naar een paar Joodse leiders die erbij staan.

'Aan zulke herders heb je niets', zegt hij dan. Daarna gaat hij verder:

'Ik zorg voor mensen, zoals een goede herder. Voor de mensen van Israël én voor mensen van andere volken. Ik maak van alle mensen één kudde. Want ze horen allemaal bij God.'

Als Jezus klaar is met vertellen, gaan de mensen verschillende kanten op. De Joodse leiders lopen mopperend en hoofdschuddend weg. 'Die man is gek', zeggen ze.

'Waarom luistert iedereen naar hem?' 'Ik weet het niet', zegt een ander. 'Als hij gek was, kon hij niet zulke dingen bedenken. Hij heeft toch ook de ogen van die blinde man geopend...'

Mattijs Weegenaar